

# DE PREDIKER.

## HET EERSTE HOOFDSTUK.

1. De woorden van den Prediker, den zoon van David, des Koning te Jeruzalem.  
 2. Uddelheid der wijsheid, zegt de Prediker: wijsheid der wijsheid, dat is al ijdelheid.  
 3. Wat voordeel heeft de mensch van al zijnen arbeid, den hij arbeid onder de zon?  
 4. Het eene geslacht gaat, en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in ewigwiel.  
 5. Ook richt de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijst naar hare plaats, waar zij oprees.  
 6. Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden; de wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijne omgeeven.

den; en hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden.  
 16. Ik spreek met mijn hart, zeggende: ziet, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen, die voor mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien.  
 17. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaar geworden, dat ook dit eene kwelling des geestes is.  
 18. Want in veel wijsheid is veel verdriets; en die wetenschap vermeerderd, vermeerderd smart.

## HET TWEEDE HOOFDSTUK.

1. Ik ziele in mijn hart: nu wel aan! ik zal

**Omzien naar elkaar. God ontmoeten. Samen zingen. Rust vinden en bezinnen. De kerk is voor ontelbaar veel mensen en op tal van manieren van betekenis. Het geschenk van de plaatselijke kerk blijven we uitdelen!**

De kerk. We komen er samen om te ontmoeten, om te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. We willen God ontmoeten en ons geloof verdiepen. We willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud. We willen omzien naar elkaar en naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Maar, kerk zijn kost geld. Uw bijdrage doet er dus toe.

God aan de kinderen der menschen gegeven, om zich daarin te bekonnaren.  
 14. Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschiedden, en het is al ijdelheid en leed. Het is niet meer dan

## INSPIRERENDE VIERINGEN

In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Stilgezeten worden. Uitstijgen boven de drukte van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat u bezighoudt. Aangeraakt worden door God en uw geloof met anderen delen.

# Geef vandaag

## ZORGZAME GEMEENSCHAP

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, voor elkaar voorbede doen, een helpende hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

## GASTVRIJE KERK

De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. God kent u zoals u bent en in zijn huis bent u altijd welkom.

## GELOOF VERDIEPEN

Het vieren van de sacramenten, lezen uit de Bijbel en het bezinnen op belangrijke thema's: in de kerk kunt u God ontmoeten en groeien in geloof. Op de kruispunten van het leven gevoed worden en geïnspireerd raken. U gaat verrijkt de week weer in.

# van morgen



**De Stroom**





**Dorpskerk**  
**Kerkplein 12, Moordrecht**  
 Kerkdienst : iedere zondag-  
 morgen om 10.00 uur of via  
[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)



**Predikant**  
**Ds. A. Robbertsen**  
 Tel. 06-42665551

[dominee@pgdstroom.nl](mailto:dominee@pgdstroom.nl)  
 Facebook : PG De Stroom  
 Facebook: Jeugdraad  
[www.pgdstroom.nl](http://www.pgdstroom.nl)



# Omzien naar elkaar

Het geschenk van  
jouw kerk



Actie  
**Kerkbalans**